



'Wie de Zoon heeft, heeft het leven'
1 Johannes 5:12

Verdrietig, maar niet zonder hoop, hebben wij het leven van mijn lieve man, onze bijzondere vader en geweldige opa los moeten laten en overgegeven in de handen van zijn Heer.

Wij weten dat hij nu wandelt met Jezus en zien uit naar de dag dat wij weer samen zullen zijn.

Jan Piet Hessel Zijlstra

Hillegom, 20 september 1938 Leiderdorp, 9 september 2021

Broeder Jan heeft in vele levens diepe indruk nagelaten, wij willen u dan ook de gelegenheid geven om afscheid van hem te nemen.

Dinsdag 14 september is er van 15.30 uur tot 21.00 uur gelegenheid om Jan een laatste groet te brengen in het gemeente gebouw van De Doorbrekers, Thorbeckelaan 123D in Barneveld.

Woensdagavond om 19.00 uur zal er een herdenkingsdienst zijn waar de genodigden een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Deze dienst is tevens te volgen via een livesteam. De link voor deze dienst vindt u vanaf dinsdag op de website van Wings of Healing.

Donderdag vindt de begrafenis in familiekring plaats.

In plaats van bloemen zou Jan het fijn vinden als u een gift overmaakt voor Gods werk in Wings of Healing.

Herma

André en Mieke

Kevin

Daniël

Sharon-Rose

Richard en Helen

Jason en Frédérique

Yanise en Ryan

Dimitri

Correspondentieadres:

Voerman 25, 2163 BG Lisse

Tot weer ziens

